

Husets historia

1945-1966 AB Mästersöm

Företaget AB Mästersöm bildades 1945 som en gren av moderbolaget Richard Sandström Aktiebolag. Företaget hade vid starten 15-tal anställda. Drätselkammaren ställde som krav för att upplåta mark till en fabriksbyggnad att företagen måste utvidga sin verksamhet till 46 anställda.

År 1946 genomfördes byggnationen av fabriksbyggnaden. Denna byggnad genomgick sedan ett antal om- och tillbyggnader varefter företaget växte.

1951 kom företaget att revolutionera modemarknaden. Med egna idéer, nyskapande kollektioner och framåtanda siktade man mot en kraftigt expanderande verksamhet. Kollektionen bestod främst av lättare kappor i bomull och ylle samt fritidskläder för herr, dam och barn. Några innovativa idéer var poplinkapporna i olika färger (tidigare fanns de bara i grått och beige), vändbara jackor och även storrutiga jackor.

I anslutning till Vimmerbyutställningen 1953 presenterade AB Mästersöm en kollektion kläder av det nya materialet milium – ett undermaterial som enligt den amerikanske producenten värmer i kyla och svalkar i hettan. Antalet anställda var cirka 110 personer, men företagets mål var att efter den senaste utbyggnaden av lokalerna komma upp i 150 anställda.

Samma år startade även en yrkesskola med lärlingskurs för konfektionssömmerskor i anslutning till den ordinarie verksamheten. För inträde till skolan måste man ha avslutat fortsättningskolans kurs. Utbildningen bestod av både teori och arbetsförlagd praktik.

1954 presenterades den eskimåinspirerade "Olli-jackan" – en klar succé.

Under jubileumsåret 1955 rullade reklamfilmen för Olli-jackan på de svenska biograferna. Antalet anställda hade ökat till 140 personer. "Fabriken som syr annorlunda" hade blivit känd i Sverige genom ett antal populära produkter och producerade cirka 80 000 plagg per år. Kappjackan "Cortina" introduceras.

1957 introducerades Olli-jackan på USA-marknaden. Till sin hjälp har man Mr William N. Doniger, vd vid Amerikas då största tillverkare av fritidskläder, Mc Gregor Doniger Inc.

1958 avslutade de första eleverna sin yrkesutbildning vid inbyggda verkstadsskolans konfektionssömmerskeutbildning i Vimmerby. De elva eleverna fick ta emot sina betyg ur drätselkammarens ordförande Tore Lundgrens hand.

1959 infördes ett nytt produktionssystem, Öhrnell-systemet, som skulle minska den manuella materialhanteringen. Det var ett elektriskt signalsystem som visade hur hög arbetsbelastningen var på de olika "stationerna". Antalet anställda var nu 160 personer.

1966 slogs AB Mästersöm samman med stockholmsföretaget AB Salenco.

1966-1969 AB Salenco

1966 gick AB Mästersöm samman med företaget AB Salenco från Stockholm. Detta gjordes för att effektivisera kostnaderna och komplettera varandras tillverkning då Mästersöm var inriktade på en sportbetonad linje och Salenco å sin sida i huvudsak tillverkade kappor och dräkter. Företagen drevs i AB Salencos regi på plats i Mästersöms lokaler i Vimmerby.

1969-1981 Nefa

Norrköpings elektroniska fabriks AB

Nefa flyttade in i gamla Mästersöms lokaler i början av augusti 1969 och sysselsatte från starten cirka 25 personer. Arbetet bestod av montering av elektroniska komponenter till TV-apparater som konvergensboxar och manöverpaneler. De anställda var främst kvinnor.

Företaget expanderade och våren 1970 har man 55 anställda, men antalet behövde utökas till cirka 70 personer.

1972 byggde man om lokalerna och produktionen effektiviserades. Antalet anställda var nu cirka 100 personer.

1977 hade antalet anställda stannat på 74 personer. Cirka 1 025 monterade delar till Philips TV-apparater lämnade fabriken varje dag.

1978 låg tillverkningen fortfarande främst på TV-mottagare. Inom Philipskoncernen började man ana en vikande trend, men Vimmerbyfabriken låg inte i farozonen för nedläggning enligt ledningen.

1979 började det blåsa snålare vindar runt Nefas Vimmerbyfabrik. Marknaden för hemelektronik började vika och hotet om nedläggning skapade stora rubriker. Oron var stor hos de 60 anställda varav 50 kvinnor. Avvecklingen kunde vara ett faktum redan inom ett år.

1980 låg det fortfarande ett varsel om nedläggning av Nefas verksamhet i Vimmerby.

Ersättningsindustrier gick inte att finna och VD Olle Franzén skrev att: "Jag förstår mycket väl att personalen i Vimmerby tycker att ett nedläggningsvarsel är mycket oroande. Vimmerby är en liten ort och arbetena få. Men vi måste ta hänsyn till företagets fortlevnad på lång sikt och kan inte av sysselsättningskäl driva fabriker som inte är rationella i de nya sammanhangen."

December 1980 presenterade Vimmerby tidning nyheten att Nefa definitivt skulle läggas ned. Alla förhandlingar hade varit resultatlösa. Arbetslösheten bland kvinnorna i kommunen kom i och med detta att öka från 75 % till 80 %. Philips erbjöd de anställda arbete vid Norrköpingsfabriken istället.

Oktober 1981 slog Nefa igen portarna till Vimmerbyfabriken. Även Norrköpingsfabriken hade drabbats av ekonomiska bekymmer under tiden och hade därför inga möjligheter att erbjuda de anställda i Vimmerby arbete i Norrköping.

1983-1988 Trade

Mikael Sandström öppnade butiken Trade i lokalerna när Nefa avslutat sin verksamhet i Vimmerby. Trade var en lågprisbutik inriktad på barn-, dam- och herrkläder, men man sålde även skor och livsmedel.

1988-2004 Möbelnytt i Vimmerby AB

1988 fick Vimmerby ett nytt möbelvaruhus. Företaget Möbelnytt startade sin verksamhet i Mästersöms gamla lokaler våren 1988. Ägare var Sven-Åke Adolfsson som tidigare arbetat på möbelfirman Kvalitetmöbler i Vimmerby.

Butiken omfattade 800 kvadratmeter utställningshall plus lager och inriktade sig främst på svenska möbler i olika prisklasser. Från början bestod företaget av tre anställda plus ägaren själv och företagets motto var "att sälja BRA MÖBLER till BRA PRISER."

I samband med förnyelse av hyreskontraktet år 2004 beslutade Sven-Åke Adolfsson att avveckla företaget och att inte förnya sitt hyreskontrakt. Möbelnytt stängde portarna den siste september 2004.

2009- Allaktivitetshus

Från och med hösten 2004 stod lokalerna tomma.

Under år 2005 diskuterades att starta ett allaktivitetshus i Vimmerby och det första förslaget var att det skulle förläggas till Vimmerbyvättens gamla lokaler. Detta förslag förkastades och nu presenterades istället ett förslag om att förlägga allaktivitetshuset till Mästersöms gamla lokaler.

Under 2006 förvärvade kommunen fastigheten.

Under 2007 startades renoveringen så saktliga och tanken var att huset skulle stå färdigt för invigning hösten 2007, en vision som visade sig omöjlig att infria. Den första aktiviteten som startas upp i det kommande allaktivitetshuset var "LEK - en allvarlig utställning" som fokuserar på barns rätt till lek.

År 2008 skedde en total renovering av fastigheten, från golv till tak.

Invigningen förrättades av kommunalrådet Carl-Axel Centerstig 24 april 2009.